

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONIANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

HET WESTERS SCHISMA

IN de helft van de XI^e eeuw werd de Kerk verscheurd door het schisma van het Oosten. De patriarch van Constantinopel kon toen de helft van de gedoopte wereld aan de autoriteit van Rome ontrukken. Ditmaal betrof het schisma de Roomse Kerk. Er waren twee pausen en op een gegeven ogenblik zelfs drie. Paus en tegenpaus waren beiden katholiek, hun aanhangers eveneens. Maar de ene wou de plaats niet ruimen voor de andere. Vandaar het drama...

1. - EEN ITALIAAN

GREGORIUS XI stierf te Rome en de kardinalen kwamen aldaar bijeen om op 7 april 1378 een opvolger te kiezen. 20.000 Romeinen hadden voor Sint-Pieters post gevat en schreeuwden: «Romano! Wij willen een Romeinse of een Italiaanse paus, zo niet doden wij de kardinalen!». Al de kardinalen beefden van schrik, behalve Robert van Genève, een imposant en fier Fransman, en Pierre de Lune, een Spanjaard, klein maar taai. Het was de Italiaan Bartolomeo Prignano die tot paus gekozen werd en de naam Urbanus VI kreeg. Alles was dus in orde...

2. - EEN TWEEDE PAUS

URBANUS VI was autoritair en dat was niet helemaal naar de goesting van zijn kardinalen. Deze laatsten vergaderden enkele maanden nadien opnieuw, verklaarden dat zij Urbanus VI onder dwang hadden gekozen, dat deze verkiezing dus geen waarde had en zij, als nieuwe paus, Robert van Genève aanstelden onder de naam Clemens VII. Hij kon zijn rivaal niet uit Rome verjagen en daarom installeerde hij zich te Avignon.

4. - HET CONCILIE VAN CONSTANZ

ER heerste enige opwindning in de katolieke wereld en er werd besloten een concilie te houden te Piza. Dit gebeurde in 1409 en op dit concilie werden de twee pausen afgezet en vervangen door de oude Alexander V die, na een jaar, op zijn beurt werd vervangen door Johannes XXIII. In 1415 werd er te Constanz een nieuw concilie gehouden. Johannes XXIII was op de vlucht en Benedictus XIII verlaten. De echte paus, Gregorius XII, kwam naar het concilie en deed afstand van de troon. Toen was het vraagstuk eindelijk opgelost. Als nieuwe paus werd Odoen Colonna verkozen, onder de naam Martinus V.

5. - ARME BENEDICTUS

BENEDICTUS XIII wilde zich niet onderwerpen. Uit Avignon verjaagd, zocht hij een onderkomen in een Spaanse burcht op de kruin van de rots van Peniscola. Slechts drie kardinalen waren hem trouw gebleven. Jarenlang zagen de herders uit de buurt hem iedere dag op de tin van de toren verschijnen om zijn banvloek uit te spreken over de mensheid. Een tragisch geval... De man wekte eerder medelijden op dan afkeer!

(Wordt voortgezet.)